

handiscoop

KATHOLIEKE VERENIGING GEHANDICAPTEN

JULI 2016
nummer 4 - jaargang 71

bpost
PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE



TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER HANDICAP EN INCLUSIE

REIZEN met open geest



Iedereen op de fiets!

Zorgen voor elkaar

Het BOB ... stapje voor stapje



- 3 **Hoge drempels overwinnen**
Reisbureau WeTravelZ biedt vakanties 'op maat'
- 6 **In groep over de meet**
De fietsgroep van KVG blies 21 kaarsjes uit
- 8 **Eric en Chazz in de praktijk**
Moeilijke keuze: Solliciteren of verder studeren?
- 10 **Klein gebaar ... groot verschil**
Anne-Marie en Greta zorgen voor elkaar
- 12 **Op weg met PVF**
Wie krijgt een BOB en wat kan Ons voor je betekenen?
- 16 **KVG in beeld**
- 18 **Actief**
Enkele blikvangers uit de werking van de KVG-groep
- 18 **Marge**
Studiemomenten, Ten slotte, Zoek en Vind
- 20 **Wij duimen voor onze paralympische atleten**
- 23 **Bedragen tegemoetkomingen en kinderbijslag geïndexeerd**
- 26 **Standpunt**
Waar geen wil is ...
- 27 **Wetten en Weten**
Sociaal tarief voor water
- 28 **Dienstverlening KVG-groep**
- 30 **Elke Dag**
Kleine prins
- 31 **Bezinning**
De man en de zee

Colofon

HANDISCOOP is een uitgave van de Katholieke Vereniging Gehandicapten-Vormingsbeweging vzw,

Verantwoordelijke uitgever: Pierre Gyselinck,

Waregemsesteenweg 53, 9770 Kruishoutem

Hoofredactie: Lief Vanbael

Eindredactie: Luc Van Tolhuyzen

Administratie: Maria Cleiren

Lay-Out: Peter Sackx

Coverfoto: WeTravelz

Redactieteam: Lief Vanbael, Marc Kempen,

Zé Vandenhoeck, Peter Sackx

Druk: T'Hoof, Brugstraat 186, 9880 Aalter

Redactieadres: KVG, 'Huize Mathieu Van Gorp'

Arthur Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen, tel. 03 216 29 90,

fax 03 248 14 42, e-mail handiscoop@kvg.be,

www.kvg.be, BE83 0000 4879 2515

Reclame: KVG-Vorming vzw, A. Goemaerelei 66,

2018 Antwerpen, tel. 03 216 29 90

Jaarabonnement: € 22. De redactieraad is niet verantwoordelijk

voor ingezonden artikels (teksten van gelegenheids-

schrijvers, lezersbrieven, koopjes, zoekertjes). Enkel teksten

die ondertekend zijn kunnen worden opgenomen. De

redactieraad behoudt zich het recht om ingezonden stuk-

ken in te korten of te weigeren. Overname van teksten en

illustraties is enkel toegelaten met uitdrukkelijke toestem-

ming van de redactie. De redactie is niet verantwoordelijk

voor de advertenties. Een opname van een advertentie in

Handiscoop biedt geen garantie voor goede kwaliteit van

de aangeprezen producten. Verschijnt tweemaandelijks op

20 000 exemplaren. Sommige informatie

uit Handiscoop (o.m. Standpunten) is ook

na te lezen op internet. Handiscoop is 6

maanden na de verschijningsdatum be-

schikbaar in pdf op www.kvg.be.

*Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien.
Wist ik er niets van, kunnen ze me niets maken.*

Dus ik kijk niet ...

Gefundeerd, recent cijfermateriaal over het aantal mensen met een handicap is helaas niet voorhanden. Maar uit eerdere onderzoeken en het samenleggen van een en ander mogen wij er van uitgaan dat 12 tot 15% van de bevolking een of andere handicap heeft. Het gaat dan om mensen van alle leeftijden, om lichte en ernstige handicaps. Een handicap wordt momenteel omschreven als een functiebeperking die mensen belet om ten volle en op een gelijkwaardige wijze aan de samenleving deel te nemen.

Eén op de zeven mensen heeft dus een handicap. Het kan dan ook niet anders dan dat ieder van ons zo goed als dagelijks met een van hen geconfronteerd wordt. Een voorbijganger, een medeleerling of collega, een buurman of -vrouw, een vriend, ... Of heel dichtbij: een kind, partner, ouder, ... waar je een (groot) deel van de zorg voor opneemt.

En toch blijven we deze grote groep van mensen met een handicap (en hun gezin!) nog zo vaak zien als een minderheid. Een minderheid die, ondanks een hoop maatregelen, het gevoel heeft dat ze er te vaak alleen voorstaat en haar eigen boontjes moet doppen. Een minderheid die wij, bewust of onbewust, in een bepaalde hoek drukken en die er nooit echt helemaal bij hoort. Ondanks de inspanningen die veel mensen uit die groep doen om hun rol in de samenleving op te nemen. Over sommige drempels, de letterlijke én de figuurlijke, geraken ze niet over!

En dan kijken wij de andere kant op! Wij vragen ons helemaal niet af waarom er in ons bedrijf niemand met een handicap werkt, waarom er bijna nooit iemand met een handicap op de trein of de bus zit, waarom er elke vroege ochtend een bus vol kinderen passeert op weg naar een school ver van huis,

waarom een mama of papa met een kind met een handicap depressief wordt, waarom zij elke eurocent twee keer omdraaien vooraleer ze die uitgeven, waarom er op café hard gelachen wordt met/om iemand en waarom diezelfde persoon toch niet mee mag als wij verder op stap gaan, waarom onze buurman met een handicap zo vroeg zijn bed in moet, waarom die sportieve kerel die de winkel in holt een voorbehouden parkeerplaats inneemt, waarom schrijnende verhalen over het gebrek aan opvang en ondersteuning blijven opduiken, ... Hierover verontwaardigd zijn, blijft voorbehouden aan de organisaties die het voor deze 'minderheid' opnemen, zoals KVG.

Sommige drempels,
de letterlijke én de
figuurlijke, kunnen
ze niet over!

Maar gelukkig zijn er ook heel hoopvolle signalen en misschien komen deze nog wel het meest van onze kinderen en jongeren. Van het samenspelen in de nieuwe rolstoelvriendelijke waterspeeltuin (in Mol), het samenzijn tijdens de speelpleinwerkingen die overal ten lande georganiseerd worden tot het samen op kamp gaan. De vakantie is begonnen. Spelen zonder grenzen ... en als je er dan niet samen voor gaat, dan wint je groepje nooit!

Hoe meer onze kinderen - en dat begint al van in de kinderopvang - met leeftijdsgenootjes met een handicap opgroeien, hoe vanzelfsprekender zij het later zullen vinden om samen met mensen met een handicap te studeren en later als respectvolle collega's samen te werken; om gezamenlijk een vriendenkring, buurt, gezin, ... te vormen, om als gelijkwaardige mensen samen te leven. Pas dan zullen alle drempels, zowel de letterlijke als de figuurlijke, verdwijnen!

HOGE DREMPELS OVERWINNEN

Tijdens een fietsvakantie in Frankrijk dook Kristof Steegmans in ondiep water en brak zijn nek. Dwarslaesie. Net geen 18 was hij. Nu, op zijn 41ste, is Kristof ondernemer, reiziger, levensgenieter, partner van Natasja én zaakvoerder van het reisbureau 'WeTravel2'.

Lief Vanbael ■

Kristof: Ik heb altijd heel graag gereisd. Liefst naar zonnige landen en verre bestemmingen die voor een rolstoelgebruiker niet voor de hand liggen. Maar als je reist met een open geest is er echt veel mogelijk. Ik speelde al langer met het idee om iets te doen met mijn ervaringen, kennis en vaardigheden als reiziger in een rolstoel. Het mocht echter niet het zoveelste project worden waar veel energie in gestoken wordt, maar dat binnen de kortste keren wegens een gebrek aan middelen moet stoppen. Ik ging voor een eigen reisbureau dat zelfbedruipend kan zijn, met de nodige vergunningen om alle diensten te kunnen aanbieden.

In maart 2015 gingen wij officieel van start met WeTravel2. Wij onderscheiden ons van andere reisbureaus omdat wij meer doen dan enkel een reis boeken. Wij zien het als een uitdaging om voor elke persoon die nood heeft aan o.a. een toegankelijk hotel, aangepast vervoer, assistentie en hulpmiddelen, ... een oplossing te vinden. Wij streven er niet alleen naar dat mensen met een handicap zonder te veel kopzorgen op hun reisbestemming geraken en in hun hotel het nodige comfort hebben, maar ter plaatse ook excursies kunnen maken. Uit eigen ervaring weet ik dat dit vaak ontbreekt als je een reis boekt en bijv. aangepast vervoer of een toegankelijk toilet onderweg nodig hebt.

Elk hotel in het aanbod van WeTravel2 heeft Kristof bezocht.





In een strandhotel in Kenia is een tillift en een doucherolstoel beschikbaar.

Vorig jaar zijn wij begonnen met vier reisbestemmingen en een 20-tal hotels. Dit jaar groeiden wij naar acht bestemmingen en hebben we al een 50-tal hotels in ons aanbod, nl. onze eigen kust, Tenerife, Gran Canaria, Spanje, Curaçao, Aruba, Mexico en Kenia. Alle hotels die wij aanbieden heb ik zelf bezocht waardoor ik een goed zicht heb op de toegankelijkheid van hotels en excursies, het eventuele aanbod van hulpmiddelen en assistentie, het beschikbaar aangepast vervoer, enz. Wij kiezen vooral voor hotels die zich richten tot iedereen. Slechts een paar hotels in ons aanbod zijn expliciet op zorg gericht. Bedoeling is dat personen met een handicap gewoon, samen met hun familie of vrienden, op reis kunnen gaan. Mensen kunnen bij ons een indi-

viduele reis boeken of zich aansluiten bij een van onze groepsreizen.

Als je reist met een open geest is er echt veel mogelijk.

Het toegankelijk reizen zit echt in de lift. Helaas is de informatie hierover heel erg versnipperd. Daarom zijn wij, samen met 'Toerisme Vlaanderen' een sensibiliseringscampagne gestart. Wij willen zoveel mogelijk betrokkenen zoals reisagenten, touroperators, studenten toerisme, architecten, overheden enz. wijzen op het belang van toegankelijk reizen. Iedereen kan ons boeken voor

een lezing of een infomoment. Wij brengen dan getuigenissen van reizigers met een handicap en onze eigen ervaringen en inzichten. Daarbij hebben wij het niet alleen over de praktische obstakels, maar ook over de hardnekkige vooroordelen die er vaak nog leven ten aanzien van mensen met een handicap

Handiscoop: Reizen betekent voor iedereen wel dat je drempels moet overwinnen en uit je comfortzone moet treden. Maar voor personen met een handicap zijn die drempels toch veel, veel hoger ...

Kristof: Dat ga ik niet ontkennen, maar ook hoge drempels kunnen overwonnen worden. De belangrijkste tip die ik heb voor mensen met een handicap die willen reizen is: 'informeer je goed'. Maak voor jezelf een lijst, zo gedetailleerd mogelijk, van alles wat je nodig hebt om comfortabel te reizen, noodzakelijke aanpassingen in je hotel, welke assistentie of hulpmiddelen je nodig hebt, wat je wensen zijn als je een excursie maakt, enz. Pas als je goed weet wat je op reis kan helpen en daar ook open met een reisagent kunt over praten, is een aanbod 'op maat' mogelijk.

Handiscoop: Laten we eens een aantal van die hoge drempels voor mensen met een handicap bekijken ...

„Ik ga nooit op reis met het vliegtuig, want dan komt mijn rolstoel in stukken en brokken uit de bagageruimte. En misschien pakken ze me wel totaal verkeerd vast als ze me op zo'n vliegtuigstoel moeten tillen.“

Kristof: Ik heb al heel vaak gevlogen en had nog nooit problemen met mijn rolstoel. Maar ik besef dat velen zich daar zorgen over maken. Reizen met een gewone rolstoel is bovendien ook gemakkelijker dan reizen met een elektrische rolstoel. Mensen willen vooral vooraf weten wat hen te wachten staat als ze het vliegtuig nemen. Ik ben er van overtuigd dat je vlieg angst grotendeels kan opgevangen worden door je goed te informeren en je goed voor te bereiden: zorg voor het juiste medisch attest,

Steunpunt Vakantieparticipatie

Mensen met een laag inkomen kunnen bij het Steunpunt Vakantieparticipatie terecht voor betaalbare vakanties en daguitstappen, alleen of in groep. Het steunpunt werkt hiervoor samen met toeristische partners en sociale organisaties en richt zich tot mensen die omwille van financiële beperkingen niet op vakantie of op daguitstap kunnen gaan. Om van het aanbod van het steunpunt gebruik te maken is de hoogte van je inkomen belangrijk. Er wordt wel rekening gehouden met o.a. medische kosten, schulden, ...

Voor meer informatie: Steunpunt Vakantieparticipatie, 02 504 04 87, www.toerismevlaanderen.be/steunpuntvakantieparticipatie.

vermeld extra aandachtspunten over bijv. getild worden, verpak sommige onderdelen van je rolstoel apart, kleef andere onderdelen goed vast, ... Over het vliegtuig nemen met een rolstoel geven wij reizigers heel concrete tips.

„Ik ga niet meer op vakantie want ook als een hotel vermeldt dat het toegankelijk is, blijkt het helemaal niet aangepast te zijn als ik ter plaatse kom ...”

Kristof: Toegankelijkheid is iets heel individueels. De ene rolstoelgebruiker is de andere niet. Wie nog een paar stappen kan zetten, heeft andere verwachtingen op het vlak van toegankelijkheid dan een persoon die met zijn rolstoel in bijv. de badkamer moet kunnen circuleren. Iemand in een gewone duwrolstoel kan misschien gemakkelijker een klein drempeltje overwinnen dan iemand in een elektrische rolstoel. Wanneer je een reisbureau vraagt om een hotel voor jou te boeken, geef dan heel goed aan wat je nodig hebt, wat je wensen zijn. En niet alleen op het vlak van toegankelijkheid. Ook als je bijv. belang hecht aan rust of net graag veel ambiance hebt of een zwembad wenst, geef je dit best door aan je reisagent. Zo goed als alle hotels in ons aanbod zijn voor ruim 90% van de mensen met een handicap die op ons een beroep doen voldoende aangepast. En hoe duidelijker mensen zijn in wat ze wensen, hoe meer 'maatwerk' wij kunnen bieden. En dat kan gaan van een verblijf in een b&b dicht bij huis tot een safari in Kenia.

„Als mijn familie op reis gaat, ga ik wel logeren in een of andere voorziening. Ik heb te veel assistentie nodig en als mijn familie constant voor mij moet zorgen, hebben ze ook geen vakantie.”

Kristof: Heel wat mensen met een handicap gaan met een persoonlijke assistent op vakantie. Maar de kosten voor de reis en het verblijf van een

assistent komen dan vaak bovenop de eigen reiskosten, wat voor een aantal mensen financieel helaas niet altijd haalbaar is. Mensen die hier wel voor kiezen en zelf geen persoonlijke assistent vinden, kunnen bij ons terecht. Wij kennen ondertussen een aantal mensen die bereid zijn als assistent mee op vakantie te gaan. Vaak gaat het om mensen die in de sector handicap werken of gewerkt hebben, verpleegkundige zijn, ... In ons aanbod hebben we een aantal hotels waar assistentie geboden wordt. In Spanje bijv. hebben wij een kleinschalige, volledig aangepaste bed en breakfast met zwembad die uitgebaat wordt door een jong Belgisch koppel, allebei verpleegkundige. En wij hebben een resort waar mensen zelfs kunnen herstellen en revalideren na een medische ingreep of ziekte.

„Hulpmiddelen zorgen ervoor dat ik veel zelfstandiger kan functioneren. Maar je kunt toch je tillift, rollator, doucheroelstoel en scooter niet mee op reis nemen.”

Kristof: De hulpmiddelen die mensen in hun thuissituatie gebruiken proberen wij ook zoveel mogelijk ter beschikking te hebben op de reisbestemming. Niet alles kan altijd en overal, maar er is toch heel wat mogelijk. In Kenia hebben wij bijv. een strandhotel waar een tillift en doucheroelstoel beschikbaar zijn.

„Ik ga niet op reis want met mijn beperkt vervangingsinkomen kan ik me dit niet permitteren.”

Kristof: Dat is inderdaad een moeilijk punt. Ook al liggen onze prijzen in de lijn van andere reisbureaus... Je kunt er niet buiten: reizen kost geld. Helaas. Maar mensen met een beperkt inkomen moeten zeker de mogelijkheden van het steunpunt vakantieparticipatie eens verkennen.

Handiscoop: Op amper een jaar tijd is het aanbod van WeTravel2 al



WeTravel2 is meer dan een gewoon reisbureau!

WeTravel2 biedt 'maatwerk' voor elke persoon die bij hen een reis wil boeken, ook al zijn er omwille van een handicap specifieke noden en verwachtingen. Daarnaast is de agenda ook goed gevuld met o.a. infomomenten over toegankelijk reizen overal ten lande, een cursus 'klantvriendelijk onthaal voor mensen met een handicap in de toeristische sector' en heel aantrekkelijke groepsreizen naar o.a. Spanje, Tenerife, Kenia en Peru.

WeTravel2, info@wetravel2.eu, www.wetravel2.eu, 014 70 06 00.

serieus gegroeid en heel veelzijdig. Heb je nog reisbestemmingen op het oog?

Kristof: Nog veel! Binnenkort vertrek ik samen met Natasja op cruise om te verkennen in welke mate dit haalbaar is voor mensen met een handicap. Daarnaast wil ik de volgende maanden vooral ons aanbod in België en Nederland uitbreiden. Want ook een vakantie dichtbij kan heel wat moois bieden.

Handiscoop: Net thuis van de cruise liet Kristof weten: „Voeg Barcelona maar toe aan ons aanbod!”